

<p>Zielewensje <i>mijn zieleWensje mijn Zieleversjes delen met mensen als jij</i></p> <p><i>'dichter' bij mezelf kom ik door mijn gedichten ook dichter bij jou</i></p> <p>Zieleversje <i>beangstigend snel met de stroming van stress mee tot de tijd stil staat een flits opgevangen naar nostalgie gezogen een moment van rust</i></p> <p>Zielsverwanten <i>verbinding maken in elkaars ogen kijken diep tot in de ziel als zielsverwanten samen die eenheid voelen een hemel op aard vanuit onze ziel dat Licht kunnen uitstralen werkt aanstekelijk</i></p>	<p>Voor Raphaël <i>lief sterrenkindje je bent nu in de hemel jouw Licht blijft stralen</i></p> <p><i>we blijven vragen wat je ons wou vertellen door plots heen te gaan</i></p> <p><i>we blijven alert luisteren naar jouw boodschap en sturen ze door</i></p> <p><i>via onze ziel blijven we in dialoog eeuwig verbonden</i></p> <p><i>in onze harten blijven we altijd samen in een warm plekje</i></p> <p><i>door het verdriet heen leef je oneindig verder gehuld in Liefde</i></p>	<p><i>lekker geNiet(s)en genieten van niets te doen minder is veel meer</i></p> <p>spiegel na spiegel <i>de wonderen der natuur schudden ons wakker</i></p> <p>communiceren <i>op dezelfde golflengte brengt zoveel warmte harten gaan open als men die verbinding voelt zelfs zonder woorden</i></p> <p><i>verwarmd door Liefde geworteld in veiligheid stralend door het Licht</i></p> <p><i>geraakt door het Licht wandel ik lichter verder op mijn levenspad</i></p> <p><i>dichter bij mijn ziel kom ik door los te laten geen controle meer</i></p>
---	---	---